

Sinterklaasje kom maar binnen ...

... want we zitten allemaal even recht...!

Op 2 december hadden wij in het zwembad hoog bezoek. Sinterklaas kwam bij ons kijken, samen met de Pieten. Iedereen keek er naar uit en toen het eindelijk zo ver was, waren we allemaal enthousiast!



Daar was 'ie dan, snel verzamelden we ons allemaal in het warme ondiepe bad. De Sint ging op een stoel zitten en zijn Pieten stonden er naast.



En ja hoor, dat kwam het boek van de Sint tevoorschijn, wie zou er deze keer bij hem mogen komen?



De Sint begon met de jarige, Klaas Pleysier. Klaas mocht naast de Sint op de stoel zitten en wij zongen hem toe.



Daarna mocht Andronicus Bosch naar voren komen. Hij is nieuw bij het zwemuurtje en hij was ook nog eens de volgende dag jarig.



Ook Maud Visserman mocht naar voren komen, want Maud zwemt sinds kort samen met Hanne-José eerst in het diepe bad voordat ze gaat spelen in het ondiepe bad. Oh oh wat zijn we trots op haar!



Daarna mocht Gerben Doorn naar voren komen. In juni hebben we een mooi geldbedrag van €2.000,- ontvangen van de Sponsorfietstocht. Gerben mocht samen met Gera deze cheque in ontvangst nemen. Dit vond de Sint toch wel heel erg bijzonder en het was daarom ook wel een applaus waard! Ook mag Gerben nog even zijn mooie zangkunsten laten horen, wat een talent is het toch!!



Toen mocht Marjan van de Berg naar voren komen. Zij is vorig jaar begonnen met het Sterrenplan en is voor de Kerstvakantie klaar met alle 48 lessen. Voordat Marjan het water weer inging, kreeg ze nog een cadeau van de Sint. Namelijk een nieuwe ster voor haar Sterrenplan. Wat was ze blij!



Ook Egbert Beens en Jos Kolk (onze nieuwe mannelijke vrijwilligers) mochten bij de Sint komen.

Tot slot lieten wij (dankzij Klaas) nog even onze prachtige Yel horen! En voordat de Sint wegging, lieten we hem en zijn Pieten nog even zien hoe goed we kunnen zwemmen! Wat was het weer een feest... Tot volgend jaar weer !